



Welkom in de Evangelische Roze Viering van zondag 28 maart 2021

15.00 uur Oranjekerk, Amsterdam

Algehele leiding: André Martens

Overdenking: Alexander Noordijk

Muziek: Shakira Wong Sioe

Geluid en koster: Gijs-Bert Vervoorn

Voorbeden kun je (ook tijdens de viering) mailen naar: voorbede@erv.amsterdam

Je kunt ook het voorbedeformulier invullen op <https://www.erv.amsterdam/voorbede>

De gebeden zullen later in de viering **hard op** aan God worden opgedragen

Thema:

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’

Voor de dienst luisteren we naar een lied – U bent welkom – Opwekking 573

We zijn hier bij elkaar
Om de koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
Om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
Om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus onze Heer!

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U,
U bent welkom in ons midden.

We zijn hier bij elkaar
Om de koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
Om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
Om te vieren dat Hij goed is.

En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus onze Heer!

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U...

Welkom

Lied: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Onder het zingen van dit lied worden de kaarsen aan de Paaskaars ontstoken

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein:

Vol vreugde ziet God naar mensen die
recht doen: zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die
recht doen: zij scheppen recht en geluk!

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein

3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Refrein

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Refrein

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein

Gebed om de Geest van God

Schriftlezing: Matteüs 9: 9-13

9 Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het
tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij
zei tegen hem: 'Volg mij.' Hij stond op en volgde
hem. 10 Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd,
kwam er ook een groot aantal tollenaars en
zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen
aan de maaltijd deelnamen. 11 De Farizeeën
zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen:
'Waarom eet uw meester met tollenaars en
zondaars?' 12 Hij hoorde dit en gaf als antwoord:
'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig,
maar zieken wel. 13 Overdenk eens goed wat dit
wil zeggen: "Barmhartigheid wil ik, geen offers."
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te
roepen, maar zondaars.'

Overdenking

Lied: Brokenness aside

Will your grace run out
If I let you down
'Cause all I know
Is how to run

'Cause I am a sinner
If it's not one thing it's another
Caught up in words
Tangled in lies
But You are a Saviour
And You take brokenness aside
And make it beautiful
Beautiful

Will You call me child
When I tell you lies
'Cause all I know
Is how to cry

'Cause I am a sinner
If it's not one thing it's another
Caught up in words
Tangled in lies
But You are a Saviour
And You take brokenness aside
And make it beautiful
Beautiful

You make it beautiful
You make it beautiful
You make it beautiful
You make it beautiful

'Cause I am a sinner
If it's not one thing it's another
Caught up in words
Tangled in lies
But You are a Saviour
And You take brokenness aside
And make it beautiful
Beautiful, oh yeah

'Cause I am a...

Opdragen van de gebeden

Mededelingen

Lied Opwekking 430: Heer ik prijs Uw grote naam

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon
Om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.

Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon
Om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.

Heer, ik prijs Uw grote naam.
U daalde neer van Uw troon
Om mens te zijn.
Van de stal naar het...

Zegen