



Hartelijk welkom bij de **Evangelische Roze Viering**
op zondag **29 september 2024** in de Oranjekerk te Amsterdam
Algehele leiding: Otto Boon uit Den Helder.
Begeleiding & vocale medewerking:
Lydia & Marcel Zimmer uit Ermelo.
Coördinatie: André Martens uit Amsterdam
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam

Thema 'Dichterbij dan ooit'

Lydia & Marcel openen de viering met het lied
'Dit is Jezus'

Vanaf het begin was het Woord bij God
en het leven is door het Woord ontstaan.
En het Woord was God en Hij was het Licht
En de duisternis kon het niet verslaan.
Dit is Jezus, dit is Jezus
Jezus is het Woord.
Dit is Jezus, dit is Jezus
Jezus is het Woord.
De Zoon van God en Hij werd een mens.
Heeft bij ons gewoond maar zijn eigen werk
heeft Hem niet erkend,
maar wie Hem gelooft en Zijn Woord aanvaardt
wordt een kind van God door Hem zelf gekend.
Dit is Jezus, dit is Jezus.
Jezus is het Woord
Dit is Jezus, dit is Jezus
Jezus is het Woord
De Zoon van God
Jezus is het licht dat gekomen is
door het licht verdwijnt de duisternis.
Jezus is de hoop voor iedereen
O, o, o, Jezus laat ons zien wie de Vader is,
want de Zoon is Zijn getuigenis.
Jezus is de hoop voor iedereen
Dit is Jezus, dit is Jezus
Jezus is het Woord

Dit is Jezus, dit is Jezus
Jezus is het Woord.
De Zoon van God, hij is God!
Onze God!

(Opwekking 809)

Woord van welkom

Onder het zingen van het volgende lied wordt
het licht van Christus ontstoken

Samenzang: U maakt ons één

U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U. (2x)

Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
ledereen zal deel zijn van uw gezin. (2x)

You've joined our hearts,
You've brought us together.
We worship You in unity. (2x)

If your will be done, then we will be one
and we all will live in your family/ (2x)

(Opwekking 194)

Samenzang: Familie

Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie,
als broers en als zussen om elkaar geven
En open en eerlijk met elkaar omgaan,
de vrede bewaren en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven:
de zegen van God, een eindeloos leven.

(Opwekking 767)

Wij wensen elkaar de vrede van God



Gebed om de Heilige Geest

Samenzang: Heilige Geest van God

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart. (2x)
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Spirit of the living God, Fall afresh on me. (2x)
Fill me anew, Fill me anew.
Spirit of the Lord, Fall afresh on me.

(Opwekking 343)

Lezing Genesis 32: 14-23

¹³ He spent the night there, and from what he had with him he selected a gift for his brother Esau:
¹⁴ two hundred female goats and twenty male goats, two hundred ewes and twenty rams,
¹⁵ thirty female camels with their young, forty cows and ten bulls, and twenty female donkeys and ten male donkeys.

¹⁶ He put them in the care of his servants, each herd by itself, and said to his servants, "Go ahead of me, and keep some space between the herds."

¹⁷ He instructed the one in the lead: "When my brother Esau meets you and asks, 'To whom do you belong, and where are you going, and who owns all these animals in front of you?'

¹⁸ then you are to say, 'They belong to your servant Jacob. They are a gift sent to my lord Esau, and he is coming behind us.'"

¹⁹ He also instructed the second, the third and all the others who followed the herds: "You are to say the same thing to Esau when you meet him.

²⁰ And be sure to say, 'Your servant Jacob is coming behind us.' " For he thought, "I will pacify him with these gifts I am sending on ahead; later, when I see him, perhaps he will receive me."

²¹ So Jacob's gifts went on ahead of him, but he himself spent the night in the camp.

Jacob Wrestles With God

²² That night Jacob got up and took his two wives, his two maidservants and his eleven sons and crossed the ford of the Jabbok.

²³ After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions.

²⁴ So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak.

²⁵ When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip so that his hip was wrenched as he wrestled with the man.

²⁶ Then the man said, "Let me go, for it is daybreak."

But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me."

²⁷ The man asked him, "What is your name?"
"Jacob," he answered.

²⁸ Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome."

²⁹ Jacob said, "Please tell me your name."
But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there.

³⁰ So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared."

³¹ The sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip.

³² Therefore to this day the Israelites do not eat the tendon attached to the socket of the hip, because the socket of Jacob's hip was touched near the tendon.

Lezing Romeinen 8: 38 & 39

³⁸ Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,

³⁹ hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Tijdens het luisteren naar het volgende lied gezongen door **Lydia & Marcel** worden de **gebedsbriefjes** opgehaald. De gebedsintenties worden later **hardop** aan God opgedragen.

Niets in de hemel of hier op aarde,
geen eng'len of mensen, ver of dichtbij,
geen hoogte of diepte, leven of dood,
nee, er is niets wat mij kan scheiden
van Gods liefde voor mij.

Er is niets wat mij kan scheiden
van zijn liefde voor mij.

Er is niets wat mij kan scheiden
van zijn liefde voor mij.

Want God is voor mij, dit is mijn houvast,
al zullen er velen tegen mij zijn.
Bedreiging of boosheid, afkeur of haat,
nee, er is niets wat mij kan scheiden
van Gods liefde voor mij.

Er is niets wat mij kan scheiden
van zijn liefde voor mij. (4x)

Wie mij ook aanklaagt, Jezus staat mij bij.
Door zijn dood en opstanding
spreekt God mij vrij.

Wie mij ook aanklaagt, Jezus staat mij bij.
Door zijn dood en opstanding
spreekt God mij vrij.

Niets, nee niets, kan mij scheiden
van Gods liefde, niets,
nee niets kan mij roven uit zijn hand.
Niets, nee, niets kan mij scheiden van Gods liefde,
niets, nee niets kan mij roven uit zijn hand.

Er is niets wat mij kan scheiden
van zijn liefde voor mij.

Overdenking Dichterbij dan ooit

Samenzang: Heer U doorgrondt mij

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen, elke dag.

(Opwekking 518)

Persoonlijke beleving

Tijdens het luisteren van het lied **Symfonie & wat een liefde & Hij is erbij** gezongen door **Lydia & Marcel** zijn er de volgende mogelijkheden

- ✚ rustig op je plaats bidden
- ✚ een lichtje aansteken op de liturgietafel of bij het gedenkdoek
- ✚ een persoonlijke zegen ontvangen bij de voorganger



Nu ik bij U kom in uw heiligdom,
in uw tegenwoordigheid,
kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer
met al mijn tranen en mijn strijd.
Ik geef wat ik heb, houd niets apart
open voor U mijn hart.

Als een liefdeslied is hier mijn leven,
een melodie van vreugde en pijn.
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven
een symfonie voor U mag zijn,
een symfonie voor U mag zijn.

Nu ik bij U kom in uw heiligdom,
omgeven door uw majesteit,
leg ik alles, Heer, in uw handen neer,
in zwakheid en gebrokenheid,
geef ik wat ik heb, houd niets apart,
open voor U mijn hart.
Als een liefdeslied.....

(Opwekking 753)

Bij U ben ik thuis, bij U ben ik veilig.
In U is mijn huis, in U ben ik heilig, in U.
Bij U vind ik troost, bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust, in U kan ik schuilen, in U.

U neemt mij in Uw armen
en droogt mijn tranen af.

Wat een liefde wat een liefde, wat een liefde! (2x)

Bij U is het goed, U geeft mij Uw zegen.
In U is mijn hoop, in U zijn mijn wegen, in U.
U hebt Uzelf voor mij gegeven. In U kan ik zijn
In U kan ik leven, in U.

Ik hoef niets te verbergen want U wijst mij niet af.
Wat een liefde wat een liefde, wat een liefde! (2x)

En dat ik steeds terug mag komen
ook als ik ver ben afgedwaald,
en U mij altijd wilt vergeven
wanneer ik heb gefaald:

Dat is liefde...! Jezus, U bent liefde...!

Bij U ben ik thuis, bij U ben ik veilig.

(Opwekking 725)

Soms brengt God de storm tot stilte,
soms leidt Hij ons er doorheen.

In de stormen van het leven
zijn we niet alleen.

Soms geneest Hij ons van ziekte,
soms laat Hij het lijden toe

Hoe het ook zij, hoe het ook zij, Hij is erbij.

Soms tilt God ons over bergen,
soms voert Hij ons er omheen.

Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal,
wij gaan niet alleen.

Soms draagt Hij ons in zijn armen
soms laat Hij ons even gaan.

Hoe het ook zij, hoe het ook zij, Hij is erbij.

(Opwekking 729)

Dienst van de gebeden

Gebed

De gebedsintenties worden *hardop* aan God opgedragen

Stil gebed

Samen zingen we het 'Onze Vader'

***(Staanste en als teken van verbondenheid:
je rechterhand op de schouder van de persoon naast je.)***

Onze Vader in de hemel, Heilig is uw naam.

Laat uw koninkrijk spoedig komen.

Laat uw wil worden gedaan.

In de hemel, zo ook hier op aard'.

Want van U is het koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Onze Vader in de hemel,

Geef ons daag'lijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

Gelijk ook wij dat doen.

Hen vergeven die ons

iets schuldig zijn.

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

En leidt ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van het kwaad.

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen. Amen

(Opwekking 436)

Samenzang: Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker

Mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen

Laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel, O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam

Met meer passie dan ooit, O mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam

You're rich in love and You're slow to anger
Your name is great and Your heart is kind.
For all Your goodness I will keep on singing
Ten thousand reasons for my heart to find.

Bless the Lord oh my soul, Oh my soul
Worship His Holy name
Sing like never before, oh my soul
I'll worship Your Holy name.
Bless You Lord.

And on that day
when my strength is failing,
the end draws near and my time has come,
Still my soul will sing Your praise unending
Ten thousand years and then forevermore.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit o mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam,
Verheerlijk zijn heilige Naam,
Verheerlijk zijn heilige Naam.

(Opwekking 733)

Mededelingen & collecte

Voor de digitale collecte: scan de QR-code



Samenzang: Juicht want Jezus is Heer

Juicht want Jezus is Heer, kinderen Sions, verblijdt
u ter ere van Hem, die ons liefheeft.

(t) Wij juichen, tot eer van onze God, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft, Jezus de Koning die
mensen het leven weer geeft.

(t) Wij juichen, tot eer van onze God.

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen de vogels het gras

(t) Liefde is zijn schepping

Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus die blinden genas, verrees.

(t) zou Hij dan jou vergeten.

Juicht want Jezus is Heer, kinderen Sions, verblijdt
u ter ere van Hem, die ons liefheeft.

(t) Wij juichen, tot eer van onze God, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft, Jezus de Koning die
mensen het leven weer geeft.

(t) Wij juichen, tot eer van onze God.

(Opwekking 174)

Dankgebed

Zegenlied Zegen ons Heer

Zegen ons Heer,
dag en nacht,
blijf dichtbij,
bescherm ons leven.

Geef ons steeds weer
nieuwe kracht,
geloof, hoop en liefde,
om door te geven.

Mededelingen

Evangelische Roze Vieringen (ERV)



is een gemeenschap van gelovigen die roze vieringen organiseert voor de LHBTIQ+ community en iedereen die zich daarmee verbonden voelt.

De vieringen vinden elke laatste zondag van de maand

plaats (behalve in de maand december: eerste kerstdag)

Nieuwsbrief

Je kunt elke maand de ERV -Nieuwsbrief ontvangen: daarin staat alle informatie over de komende viering. Meld je aan via de site van de ERV: <https://erv.amsterdam/nieuwsbrief>

Organisatie:

stichting ERV

Postadres: Tweede Ceramstraat 17,
1095 BM Amsterdam.

Telefoon: 06-22494089

E-mail: info@erv.amsterdam

Internet: <https://erv.amsterdam>

YouTube: <https://youtube.com/@ervamsterdam>

Bankrekening: NL64 INGB 0000 480570

Zanggroep

De zanggroep van de ERV repeteert op **woensdag 9 oktober**.



Locatie: Korpszaal van het Leger des Heils, Oudezijds Achterburgwal 45 te Amsterdam.

Kom je voor de eerste keer, meld je dan even aan bij de coördinator van de

zanggroep: **Henk de Waal** (zie foto)

telefoon: 020-6123199

e-mail: henk@erv.amsterdam

Pastoraat:

Voor een gesprek kun je contact opnemen met de leden van het Pastorale team van de ERV

Cees Meynen 020-6990850 cees@erv.amsterdam

Rinke Oost 06-21588378 rinke@erv.amsterdam

Chris Sjollemma 035-6856498 chris@erv.amsterdam

Ben je ziek en stel je thuis of in het ziekenhuis prijs op bezoek, gebed of ziekenzalving, geef dat dan door aan het pastorale team.

Samen uit eten

Na de viering is het mogelijk om te gaan eten in restaurant Ruis, **Van der Helstplein 9^h**. Wil je mee-eten, zet dan je naam op de intekenlijst die op de informatietafel ligt. Gezamenlijk vertrek rond 17.30 van uit de kerk.

Activiteit voor vrouwen

Ben je op zoek naar een leuke activiteit om te doen met andere christelijke vrouwen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Maak voorafgaand aan onze viering een korte wandeling door de prachtige stad Amsterdam of bezoek samen een interessant museum. Neem hiervoor contact op met Barbara Rogoski (foto), onze enthousiaste contactpersoon.



Zij kan je niet alleen meer vertellen over onze LHBTI-community, maar barst ook van de leuke ideeën en activiteiten om samen met andere LBTI-vrouwen te ondernemen. Barbara is een Amerikaanse die al meer dan 30 jaar in Nederland woont met haar

Nederlandse vrouw Saskia en al meer dan 10 jaar lid is van de ERV. Neem contact op met Barbara Rogoski: barbara@erv.amsterdam om iets leuks te doen in de mooie stad Amsterdam met andere LBTI-vrouwen.

Volgende viering

Je bent weer van harte welkom in de viering op **zondag 27 oktober**.

De voorganger is **Arjen ten Brinke** uit Almere.