

Een ouderwetse of een nieuwe viering?

(in ieder geval een goede en warme viering)

Zondag 5 april was het dan zover. Eerst een paar vrienden gebeld, dan was ik in ieder geval niet de enige bezoeker. En jawel, ook zij hadden belangstelling. Op zondag "togen" wij dus van de Veluwe naar Amsterdam om aldaar ter kerke te gaan. Waar moet dat heen! Nou... naar de eerste Charismatische viering door en voor eigen kring in "de populier" in Amsterdam. Het kon ook niet uitblijven. Na de vele gemeenten die, de laatste pakweg 10 - 12 jaar, ontstaan zijn, moest er ook wel een van onze kleur komen. Toch was de dienst zeker niet roze.

Na hartelijk ontvangst bij de deur begon een blijde dienst. Lofprijzing aan de Vader, Zoon en Heilige Geest stond centraal. Bij de aanvang van de viering werd ook gevraagd of je de mensen om je heen wilde groeten door ze ook een hand te geven, wat je meteen de zekerheid geeft dat je er deel van uitmaakt. Het wordt een viering waar meerdere mensen een inbreng in hebben. Ook is het voor sommigen heel gewoon dat je de lofprijzing fysiek tot uitdrukking brengt. De prediker excuseerde zich dat hij nog nooit "uit het hoofd" gepreekt had. Dit was naar later bleek niet nodig geweest. Maar spannend zal het ongetwijfeld geweest zijn voor de organisatoren. Je krijgt immers nooit een tweede kans voor een eerste indruk!

Men had op een man/vrouw of 60 gerekend. Er bleken er ruim 100 gekomen te zijn. Lekker ouderwets met stoelen slepen en op barkrukken en op de trap zitten.

In de dienst van het woord worden we er o.a. aan herinnerd dat de kerk er voor iedereen is. Maar voor hoevelen van ons is er in de kerk geen plaats meer? Onwillekeurig dwalen, ook hier, je gedachten even af, wat hebben deze mensen hier al achter de rug binnen de kerk? Uitgespuugd of naar de rand gedirigeerd? Wie zitten hier eigenlijk? Herv., Ger., Ger. Vrijg., Chr. Ger., Ned Ger., Evangelischen? Wat hebben we al niet. God zij dank, hier zijn geen hokjes! De (h)erkenning wint het. Wat een voorrecht. Voor mensen die vinden dat in de zondagse diensten "thuis" te weinig

gezongen wordt was deze dienst ook een welkome aanvulling geweest. Veel gezongen dus. Uit "opwekking", psalm/liedboek, Joh. de Heer, in canon en beurtzang.

Na de dienst was er koffie en fris. Er werd nog lang nagepraat.

De diensten worden georganiseerd door in voor homoseksuele mannen/vrouwen en meelevendenden. De volgende diensten zijn op 3 mei en 7 juni om 15.00 uur aan de Nieuwe Herengracht 93 te Amsterdam.

Leen Verkade, *Eruelo*.

