
Even iets anders

- Er wordt momenteel een evangelisch homo/lesbisch koor opgericht, die liederen gaat zingen uit onder andere Opwekking, Liedboek, Johan de Heer, enz..

Spreekt dit je aan, wil je meer informatie of wil je je direct opgeven dan kan dat bij Cees Meynen

- 2^e kerstdag is de maandelijkse viering van charismatische homo's en lesbiennes, zoals altijd in de Keizersgracht kerk om 15.00 uur. Omdat dit toch een speciale dag is, is er na de dienst niet alleen koffie maar ook een borrel en kun je ook blijven eten (18.00 - 19.30). Als toetje is er 's avonds ook nog een cabaret voorstelling. Iedereen is natuurlijk van harte welkom in de dienst, blijf je eten geef je dan op bij Cees Meynen (zie boven).

18 of 19 dec. Regiodag in kerstsfeer.