

Rouwverwerking en Geloof

Het verlies van een geliefde door aids of een ander dodelijke ziekte / ongeval zet je hele leven op zijn kop; alles in je leven verandert en gevoelens van verdriet, angst, boosheid en eenzaamheid worden als nooit tevoren gevoeld.

Welke rol speelt nu je christelijk geloof en jouw kerkelijke gemeente in dit hele proces van rouwverwerking? Of roepen geloof en kerk juist weer vragen bij je op?

Wie persoonlijk door een verlies is getroffen wordt van harte uitgenodigd om op **zondag 5 november** daarover met elkaar te praten. Naast het uitwisselen van ervaringen en het delen van gevoelens zal in deze bijeenkomst naar houvast gezocht worden door middel van gebed en liederen die voor de deelnemers een bijzondere betekenis hebben.

Datum: 5 november 1995

Tijd: 14.00 - 17.00 uur

Plaats: Amsterdam

Organisatie: St. Evangelische Charismatische Vieringen

Info & aanmelding: St. ECV - Postbus 16580 - 1001 RB Amsterdam of

Cor Ofman - tel.

(Open Deur)

Cees Meynen - tel.