



KERK  
EMIEL BOOTSMA



## Charismatisch/evangelische beweging van start "Geloof is iets vrolijks"

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - 'Charisma' heeft in onze maatschappij zowel een positieve als een negatieve klank. Wanneer een groot leider charisma heeft, wordt dat vaak gezien als positief voor het volk of land dat hij bestuurt. Iedereen staat dan namelijk achter hem. Wanneer charisma echter in verband wordt gebracht met geloof, komen soms negatieve aspecten aan de orde. Het gebeurt immers niet zelden dat sekten worden geleid door mensen met een zodanige aantrekkingskracht, dat deelname niet geheel van gevaar voor indoctrinatie ontbloeit. Een eerste gedachte bij een charismatisch/evangelische beweging kan dan ook in de laatstgenoemde richting gaan. Wie echter met de twee initiatiefnemers Hans Zellenrath en Cees Meynen praat, leert al snel dat charisma nóg een betekenis heeft: de gaven van de Heilige Geest, die aan mensen kracht biedt om door het leven te gaan. Het is een onderdeel van het christelijk geloof dat in grote delen van de katholieke en protestantse kerk is ondergesneeuwd. "Ten onrechte", menen Zellenrath en Meynen, "want in feite is iedere kerk charismatisch." Op zondag 5 april wordt in Amsterdam de eerste charismatisch/evangelische viering voor homo's, lesbiennes en hun familie en vrienden gehouden. Het moet een blijde happening worden, want "geloof is iets vrolijks", aldus Zellenrath.

Eigenlijk was het enige maanden nog helemaal niet de bedoeling een speciale groep te starten. Hans Zellenrath voelde zich als homo niet thuis in zijn eigen kerk en zocht een geloofsgemeente waar hij wel in zijn waarde werd gelaten. Een advertentie in een landelijke krant leverde geen reacties van gemeenten op, maar wel van mensen die in een zelfde situatie zaten als hij. Eén van de mensen die reageerde was Cees Meynen. Ooit woonde hij een aantal jaren in de Verenigde Staten, waar hij een trouw bezoeker was van de Metropolitan Community Church (MCC), 'de' homokerk aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Een initiatief voor oprichting van een Nederlandse afdeling van de MCC, nu bijna anderhalf jaar geleden door George Meerveld en Harry Vedder genomen, faalde jammerlijk. "Deze keer is het echter niet de bedoeling er een echte kerk van te maken. Althans, in principe niet," benadrukt Cees Meynen.

"Het is ook zeker niet zo," vult Zellenrath aan, "dat we met de plannen gekomen zijn omdat er nu eenmaal iets van de grond moest komen. Het gaat niet om ons, maar om de Heer. We willen een goed woord voor de Heer doen en dat liefst in een groep mensen die elkaar aanvoelen en in hun waarde laten. Verder wordt de kracht van de Heilige Geest niet voor onszelf gevraagd, maar om de gemeenschap te kunnen dienen. Het is de bedoeling dat wordt uitgedragen dat God liefde is. God is er voor iedereen en iedereen is dus ook welkom. Daarom moet het ook geen instituut, geen kerk worden. Dan vorm je weer een nieuw getto in kerkelijk Nederland en daar zit natuurlijk niemand op te wachten."

### OECUMENISCH

Een groep gelovigen dus, die zonder instituut (kerk) eens in de maand bij elkaar komt. Min of meer in navolging van het Rooms-Katholieke Dignity, dat al jaren elke maand in het Mozeshuis in Amsterdam een viering heeft. Maar wat is nu precies het verschil? "Onze diensten zijn om te beginnen oecumenisch," legt Hans Zellenrath uit. "Alle belangstellenden van alle gezindten zijn van harte welkom. Wat ons op geloofsgebied bindt, is het geloof in de kracht van de Heilige Geest. Toen Jezus gestorven was, hebben de apostelen weken bij elkaar gezeten. Veel meer dan rouwen konden ze niet. Er ontbrak iets. Met Pinksteren is de Heilige Geest over hen gekomen. Daarmee kregen ze de kracht om de boodschap van de Heer uit te dragen. Het charisma, de gaven van de Heilige Geest, geeft mensen dus de kracht om te leven naar de ideeën van God en dit ook aan anderen over te brengen."

verstand worden verenigd, met als resultaat een vrolijke bijeenkomst. "Zingen neemt een belangrijke plaats in," vertelt Meynen. "Voorlopig hebben we een viertal liedboeken op de lijst staan, waar we veel uit zullen putten: Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek voor de Kerken en Glorieklokken. Daarnaast komen natuurlijk sprekers aan het woord en zal de liefde van God worden uitgedragen." "Wat we met nadruk niet doen, is de discussie over Bijbelteksten aangaan. Het feit alleen al dat we christelijke homo's en lesbiennes zijn, geeft aan dat die discussie een gepasseerd station is. Allicht zullen er mensen zijn, die nog steeds hun twijfels hebben over hetgeen in de Bijbel staat. Wat let ons om in dat geval te zorgen voor de nodige opvang? Maar in principe gaan we de voornoemde discussie natuurlijk niet aanzwengelen. Dat doen ze maar waar het echt nodig is."

### LOTSVERBONDENHEID

Hetgeen in de Bijbel staat, zorgt natuurlijk wel voor de lotsverbondenheid van de mensen die op 5 april en op de bijeenkomsten daarna zullen komen. Stonden bepaalde teksten er immers niet, dan zou homoseksualiteit voor de kerken wellicht nooit een probleem hebben opgeleverd. Met zorgvuldigheid is daarom in de eerste viering ook gekozen voor de thema's 'troost' en 'opvang'. Niet dat dit met zoveel woorden staat aangegeven, maar uit de liederen en te lezen Bijbelteksten blijkt dit zonneklaar. De opening van de dienst is dan ook psalm 43:

*O Here God, kom mij bevrijden,  
zend mij uw waarheid en uw licht  
die naar uw heilige berg mij leiden,  
waar Gij mijn woning wilt bereiden.  
Geef dat ik door U opgericht  
kom voor uw aangezicht.*

*Dan ga ik op tot uw altaren,  
tot U, o bron van zaligheid.  
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren*

"Het is nadrukkelijk niet zo, dat een charismatisch/evangelische beweging iets nieuws is in Nederland," vervolgt Zellenrath. "We kennen natuurlijk al heel lang de Pinkstergemeente, die van hetzelfde geloofsprincipe uitgaat. Het nadeel van de Pinkstergemeente is voor mij echter, dat wordt uitgegaan van een fundamentalistische lezing van de Bijbel. Wat in de Heilige Schrift staat, is van kافت tot kافت letterlijk de waarheid, meent men in deze hoek. Dat laat voor homo's en lesbiennes natuurlijk weinig ruimte over."

"Als je binnen een Pinkstergemeente uitkomt voor je homoseksualiteit, treedt meteen een netwerk aan hulpverlening in werking. Het dient gezegd dat ze je niet laten vallen. Of je echter blij moet zijn met hetgeen men wél doet, waag ik echter te betwijfelen. Om te beginnen heerst er de stellige overtuiging dat er een zware strijd gevoerd dient te worden. Veel bidden zou één van de 'remedies' tegen homoseksualiteit zijn. Daarnaast houdt men zich sporadisch bezig met het uitdrijven van 'homogeesten', kwade geesten die de oorzaak zouden zijn van alle ellende. Op deze manier zullen veel homo's en lesbiennes uit de beweging verdreven zijn en dat vind ik erg jammer."

"Hoewel ik uit gereformeerde hoek kom, ben ik op een gegeven moment 'gegrepen' door het geloof in de Heilige Geest. Vandaar dat ik, zo leek het, niet om contacten met de Pinkstergemeente heen kon. Maar er bleek meer te zijn. In 1983 was de eerste conferentie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN). Deze organisatie heeft tot doel de Heilige Geest terug te brengen in de gevestigde kerken en houdt twee maal per jaar een bijeenkomst. Ik ga daar steeds heen en put daar veel kracht uit."

### INNERLIJKE VREDE

Eigenlijk willen Zellenrath en Meynen helemaal niet zoveel nadruk leggen op de theorieën achter hun beweging. Het gaat om de praktijk. In hun overtuiging is geloof iets vrolijks. Het is aan zichzelf ook te merken. Beide heren hebben een bepaalde 'blijheid' over zich, die moeilijk valt te omschrijven. Misschien is de omschrijving 'innerlijke vrede' nog wel het meest toepasselijk. Het geeft mensen die in hun buurt zijn in ieder geval een prettig gevoel. Je zou hun uitstraling ook bijna charismatisch noemen. Op een positieve manier wel te verstaan.

Die vrolijkheid moet vooral tot uitdrukking komen in de vieringen die gehouden gaan worden. Net als in de Pinkstergemeente moeten emotie, gevoel en

*en dankbaar ruisen alle snaren  
voor U die al mijn vreugde zijt  
en eindloos mij verblijdt.*

*Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,  
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?  
Vertrouw op 's Heren welbehagen.  
Hij doet weldra de morgen dagen.*

### REACTIES

Rond de dertig mensen hebben tot nu toe gereageerd op advertenties en persberichten die in de media zijn verschenen. "Het gros van de reacties komt uit Amsterdam. Opvallend zijn met name twee reacties uit België en Duitsland, hetgeen aangeeft dat ook in de ons omringende landen behoefte is aan een dergelijk initiatief," weet Meynen. "De voorbereidingsgroep, die nu drie keer bijeen is geweest, bestaat uit tien tot twaalf mensen. Straks komt deze groep één maal per maand bij elkaar om de diensten op te zetten."

"We hebben ook contact gezocht met Dignity. Dat onze organisaties elkaar niet hoeven bijten, blijkt wel uit het feit dat zij onze diensten hebben aangekondigd en folders hebben uitgedeeld. Wij willen dat op onze beurt voor hun diensten ook doen. Zo komt er twee keer in de maand voor mensen die daar behoefte aan hebben een viering. De eerste zondag bij ons en de derde zondag bij Dignity. Ik denk dat we de diensten wederzijds regelmatig zullen bezoeken."

De vieringen worden vanaf zondag 5 april elke eerste zondag van de maand gehouden, behalve in juli en augustus. Plaats van handeling is De Populier aan de Nieuwe Herengracht 93 in Amsterdam. De dienst begint om 15.00 uur. Naast homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn ook hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden van harte welkom.